

# *Wandelen in Liefde*

## WANDELEN IN LIEFDE – LIEFDE WORDEN

- Zoals Ik je in mijn laatste artikel gezegd heb, zullen deze reeks notities voor jou praktisch en nuchter zijn, waarbij omgangstaal gebruikt wordt om je gemakkelijker te bereiken.

Ik weet dat je, zodra je een boodschap betreffende 'liefde' hoort, mogelijk reageert door je schouders op te halen en denkt:

- "Ja, dat is wat ze allemaal zeggen. Heel gemakkelijk om te zeggen dat Christus een boodschap over Liefde heeft gestuurd – maar vertel ons iets nieuws, iets echts!"

Het allereerste wat Ik je wil vertellen is dit:

Er zijn twee soorten liefde – beide totaal verschillend. Ze ontstaan in twee verschillende dimensies van zijn.

De ene is Spiritueel en onbereikbaar voor het menselijke bewustzijn totdat het door specifieke fases van beginnende ego–reiniging gegaan is.

De tweede liefde is menselijk en heeft niets van doen met Spirituele Liefde. Wanneer iemands ziel zich van het Ego begint te bevrijden, begint er binnen zijn bewustzijn een dringende behoefte tot uitdrukking te komen om zich te bevrijden van de barrières die mensen van elkaar afsluiten en om zich spiritueel in vrede met andere mensen te voelen. Dit is een gevorderde toestand van de ziel die nu haar echte persoonlijke Meester zal ontmoeten die hem/haar door de verschillende fasen van de dood van het Ego zal leiden.

Als je de aard van menselijke liefde bestudeert, zul je merken dat het geheel gebaseerd is op 'een verlangen naar iets dat je plezier zal geven'– of het nu nieuwe kleren, ander voedsel, een nieuw huis, een duurdere auto, een nieuwe partner is.

Dit is waarom menselijke liefde met de tijd vervliegt. Als je een man of vrouw ontmoet die na vele, vele jaren van samenzijn nog intens om het welzijn van zijn of haar wederhelft geeft, kun je er zeker van zijn dat bepaalde kanten van deze liefhebbende mens zich tot in de spirituele dimensie aan het verheffen zijn en een vaardigheid tot onvoorwaardelijke liefde uit de hogere rijken aannemen.

Wanneer je de geestestoestand tegenkomt van: 'Ik houd niet meer van je en wil iemand anders', zul je herkennen dat dit Menselijke Liefde is, geregeerd door Menselijk Ego dat spreekt, en het bewustzijn van die persoon is helemaal niet in staat om iets anders te zeggen, aangezien dat het niveau is van de spirituele opvattingen over jullie wereld van dergelijke personen. Daarom horen ze op geen enkele manier veroordeeld te worden –

Welnu, als er al een kant van je bewustzijn in de spirituele dimensie zit, zul je in staat zijn om rustig en geduldig tegen de partner te zeggen: "Ik snap het. Ik begrijp wat je zegt. Je moet doen wat je voelt dat je onder deze omstandigheden moet doen. Ga in vrede. Wil je dat Ik je help met pakken en een taxi bel?"

Als, aan de andere kant, een dergelijke uitspraak ooit gedaan wordt tegen een MENSELIJK bewustzijn dat geregeerd wordt door het Ego, zal hij/zij gillen:

"Ik heb altijd geweten dat je een grote kl... was. Ik wil je rotkop niet meer zien....." of woorden die een soortgelijke boodschap van boze afwijzing overbrengen.

OF

Hij/zij zal schreeuwen: "Na alles wat ik voor je gedaan heb. Is dit de manier waarop je mij bedankt?"  
OF

Hij/zij zal huilen en zeggen: 'Je weet dat je niet meent wat je zegt (hoewel hij het heel duidelijk heeft gemaakt dat hij meent wat hij zegt) en jij klampt je aan zijn been vast terwijl hij zijn partner de deur uit sleept.

(Ik zei toch dat Ik omgangstaal zou gebruiken om tot je door te dringen. Mijn Opnemer is geschokt en wist niet wat Ik werkelijk van plan was voor we aan deze artikelen begonnen.)

Ik denk dat je nu 'Egotaal' begint te begrijpen. Omdat je herkent: 'IK WIL' of 'IK WIL NIET – DUS WIJS IK AF.'

BEIDE GEVOELENS ZIJN VOLKOMEN GEOORLOOFD en LEGITIEM (volgens de Universele Wet) op voorwaarde dat je een ander niet laat lijden door te stelen of bij hem weg te gaan.

Als je Brieven 7 & 8 leest, zul je precies gaan begrijpen wat Ik bedoel met Ego Liefde en SPIRITUELE LIEFDE. Je zult leren hoe je door de Ego Barrière heen breekt teneinde contact te maken met de spirituele trillingen van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE om het voor jou mogelijk te maken ware, spirituele, onvoorwaardelijke Liefde te voelen en uit te drukken.

Dit is essentieel als je van plan bent Christus' Weg te bewandelen.